

LETS

INDIAN

SOMMER



vrijdag 30 augustus

zaterdag 31 augustus

zondag 1 september

We besluiten de zomer met een echt hippie feest met Indisch veggie-eten.

“Buitengoed” is de ideale plaats om onze lang geplande Indische veggie maaltijd te laten doorgaan.

Bovendien kunnen we er dit weekend een **gezellig LETS zomer hippie feestweekend** aan koppelen.



Dus voor de sfeer : trek die hippie kleren aan !!

24 deelnemers kunnen er overnachten, 40 deelnemers hebben plaats om te eten.

Programma

Vrijdag 30 aug.

- Aankomst vanaf 16 uur voor de potluck hippie avond.
- Deelnemers brengen een gerecht mee.
- Muzikale omlijsting door Jos: gekend voor haar uitgebreide muziekkennis van de jaren 60-70-80.. en dus ambiance verzekerd **en daar hoort zeker dansen bij !!!**

Zaterdag 31 augustus.

- Ontbijt tot 10 uur.
- Vertrek voor de wandeling in het nabijgelegen stadsrandbos of naar het strand met de bus.
- Vanaf 16 uur kan je terug binnen in Buitengoed.
- 18 u start voor de Indische maaltijd bereid door Annie Vanhee, met allerlei Indisch lekkers.(later kan ook)
- We laten het ons smaken en de beentjes worden los gemaakt op de tonen van aangepaste muziek.. nee, nee, niet enkel sitar... weeral van de tijd van toen...

Zondag 1 september.

- Ontbijt tot 10 uur.
- Meehelpen aan de opkuis.
- Iedereen pleite om 15 uur



Kosten

10 € en 20 schelpen per nacht en ontbijt per persoon.

Indisch eten 7 euro en 60 schelpen per persoon.
Dranken ter plaatse te verkrijgen. Water gratis.

Het is mogelijk om te komen voor één onderdeel:
Potluck op 30/8 : gratis als je een gerecht meebrengt.

Overnachten en ontbijt kan op 30/8 en 31/8 : 10 € pp per nacht en 20 schelpen.

Enkel ontbijt 3€ en 20 schelpen.

Indische veggie en avondfeest op 31/8 : 7 € en 60 schelpen.

Vroeg reserveren : de plaatsen zijn beperkt!!!

Dit kan enkel door storting
vóór 25 augustus

van het overeenkomstig bedrag op rekening nr:
BE07 9730 0184 6266 op naam van Lets –
Oostende.

Schelpen worden gestort op het secretariaat LETS
Oostende.

En een mailtje naar rika.billiau@telenet.be of tel

0476/201143

Vakantiehuis in de polder



De Gîte **Buitengoed** ligt in een oase van rust en groen. De Gîte is gelegen langs een historische polderdijk en biedt uitzicht op het natuurgebied de "Oostendse krekens" en het "jonge stadsrandbos van Oostende".

Een ideale ligging als startpunt voor verschillende wandel- en fietstochten door de West-Vlaamse Polders.

En toch zijn ook de zee en de stad Oostende niet veraf, amper 3 km.

Het contrast is dan ook groot als je de bruisende stad binnenfietst, wandelt of rijdt.

De Gîte Buitengoed is het grote moderne woonhuis van een vroegere boerderij.

De gîte is voorzien voor het verblijf van 25 personen.

5 kamers met stapelbedden, lavabo, douche en toilet.

Ruime keuken, living en grote veranda.

Draadloos internet en digitale TV.



Ideaal voor groepsovernachtingen voor verenigingen of familie's die zelf koken.

Adres

Polderdijk 10
8400 Oostende

Hoe te bereiken?

Trein naar Oostende

Bus 50: aan station richting Gistel, afstappen aan de Grintweg

Met de **fiets** of **auto**:

Gistelsesteenweg richting Gistel, aan het kruispunt met de Grintweg (baan naar Zandvoorde) rechts inslaan.

(zie plan op volgende bladzijde)



7